

ANH THƯƠNG BINH RÈN ĐÀO

Soạn lời và chỉnh lý dân ca Xá
(1972)

Vui nghịch ♩ = 126



(Nhạc)



.) (Xuyt! xuyt!



xuyt! xuyt!) Anh rèn con dao rừng dao



rựa . Anh là thương binh nhưng tháo vát





hàng anh: (Xuyt!) Bắt nó vác ngay



xác máy bay về ngay bản



làng. (Đạo như trên) Trên huyện khen anh là gần



đạ. Trao tặng huy chương với cánh máy



bay. Có đến năm mười



cân nhôm mới. Đúc ngay hóa



ra mâm nôi tặng cho bản mường. Lại



dành cho cô người thương (Xuyt!) chiếc lược thừa bằng

nhôm. Giắt nó giữa mái tóc,

chải chải chải ngày nhớ đêm thương như

lúa trên nương mong người ta gặt

về. Lúc đã nên vợ chồng rồi,

chị đẩy bễ lò hồng than (xuyt! xuyt!

xuyt!) chợt thấy giữa lưng anh có những vết

thương. Anh sợ chê nên không nói. Thế

nhưng chị càng thương anh nhiều (xuyt! xuyt! xuyt!)